

SogneBladet

ENGUM | BREDAL | ASSENDRUP

Nr. 1

JANUAR | FEBRUAR | MARTS

2009



Den nye multibane forventes at stå færdig til sportsfesten...

Engum UI

Fodbold
Generalforsamling
Vinteraktiviteter
Nytårsforsæt - motion
Sportsfest 2009
Multibane
Julehilsen

Engum UI

Engum sogn
- en god historie

Kirkebladet

Onsdagsklubben
Program foråret 2009

Lokalhistorisk Forening

Engum Mark

Indre Mission

Program

Aktivitetsskalender

SogneBladet

UDGIVER:

Engum UI . Engum Møllevvej . Tlf. 7589 5806
I samarbejde med klubber og foreninger
i Engum sogn.

ANSV. REDAKTØR:

Ellen Pedersen, Tirsbækvej 23
Assendrup, 7120 Vejle Øst. Tlf. 7589 5770

ANNONCE-TELEFON:

Søren Dørr, tlf.: 7589 6186

SIDSTE FRIST for indlevering af stof til næste
nummer **MANDAG 9. MARTS 2009.**

Materiale til bladet bedes sendt på e-mail:
HHH@HEDENSTED-AVIS.DK

De fremførte synspunkter er forfatterens
og deles ikke nødvendigvis af redaktionen.

Sats og tryk: Hedensted Avis/Grafisk Hus

Adresseliste i EUI:

BESTYRELSEN:

Formand: Torben Qvist, Katrinetoften 5,
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf: 7589 6062

Næstformand: Gunnar Skibsholt, Skibsholtvej
66, Assendrup, 7120 Vejle Ø. Tlf.: 7589 5005

Sekretær: Jette Sparvath, Engumvej 4,
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf.: 7589 6789

Mette Emmerick, Overgårdsvej 32, Bredal,
7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5082

Michael Wilhardt, Dalbyvej 25A,
8722 Hedensted. Tlf. 4071 6903

Hans Henrik Lamp, Katrinetoften 4,
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf.: 7572 7750

Håndbold: Ib Langkjær, Østervang 24,
Assendrup, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 6211.

Øvrige:

Suppleant: Søren Dørr, Engumvej 40,
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf.: 7589 6186

Suppleant: Michael Schrøder, Juelsmindevej,
Assendrup, 7120 Vejle Ø. Tlf.: 7588 4664

Suppleant/Badminton: Peter Rothausen,
Birgittelystvej 40, Bredal, 7120 Vejle Ø.
Tlf.: 7589 5291

Suppleant/kasserer: Knud Thrane, Engumvej
15, Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf.: 7589 5709

Fodbold/kampfordeler: Claus Brødsgaard,
Engumvej 91, Engum, 7120 Vejle Ø.
Tlf.: 7589 6737

Svømning: Jesper Christensen,
Juelsmindevej 58, 7120 Vejle Ø.
Tlf. 7589 6181



ENGUM UI

FODBOLD

Året 2008 set fra seniorafdelingen

EUI er stadig repræsenteret i JBU's serie 4 (pulje 55) men dog ikke som forventet, med en plads i midten af tabellen, men derimod ligger vi sidst med 6 point fra 11 kampe hvilket er lig med nedrykning til serie 5. Det kræver en helhjertet indsats at forblive i serie 4 da der p..t. er 7 point op til nedrykningsstregen.

Vores udfordring er, at der ligesom i så mange andre klubber, er problemer med at få folk til træning og dermed, så er det også svært at stille hold til kampene. Der har ikke været nogen tilgang af unge spillere til truppen, så vi er nødsaget til at bruge alle vores Oldboys spillere til at kunne danne hold til weekendene.

Det vi mangler hos seniorerne er en fast målmand samt tilgang af yngre spillere som også har lyst til at komme til træning. Træningen foregår hver torsdag fra kl 19-21 på Stadion.

Vi starter officielt forårssæsonen op med træning lørdag den 7. februar 2009 kl 13. Efter endt træning vil der blive serveret en omgang varm suppe i klubhuset.

Der vil indtil da være frivillig vinter træning for seniorer om torsdagen fra kl 19.



Serie 4 ligger sidst før anden halvdel af turneringen.

For dem der ønsker at spille lidt indendørs har vi følgende dage i 2009 fra kl. 20-21.30 i DGI huset i Vejle: 2. jan, 23. jan, 13. feb, 27. feb, 13. mar, 20. mar, 27. mar.

Motion, oldboys og senioroldboys

Der trænes stadig hver mandag kl. 20.00 – 21.00. Der trænes hele vinteren. Også her er der mulighed for at spille indendørs. Kontakt Michael Wilhardt på tlf. 4071 6903 for nærmere oplysninger om træningstider.

Ungdomsfodbold - indendørs fodbold:

Der er følgende indendørs træningstider for ungdomsholdene:

U8 drenge – årgang 2001
Kirkebakkehallen
Torsdag kl. 17.00 – 18.00
U9 drenge – årgang 2000
Kirkebakkehallen
Torsdag kl. 17.00 – 18.00
U11- U13 drenge

Kirkebakkehallen
Torsdag kl. 16.00 – 17.00

Der er tilmeldt 3 hold til JBU's indendørs fodbold turnering, men Engum UI har også deltaget i flere private stævner med gode oplevelser og fine resultater.

Udendørssæsonen 2009:

Planlægningen af udendørssæsonen 2009 er allerede godt i gang. Alle trænere er næsten på plads, så der er udsigt til en rigtig god sæson for fodboldspillerne i Engum UI i 2009. Enkelte hold er allerede i gang med forberedelserne, idet U11 – U13 drenge fortsat træner hver mandag kl. 16.30 – 17.30. Ligeledes træner U18 piger hver mandag fra kl. 18.00 – 19.00.

Officiel træningsstart bliver uge 8 for de ældste årgange, mens de yngste først starter lidt senere. Der vil komme yder-



MASKINFABRIKEN BREDAL

v/ Sørensen og Buhl Jensen . Bredal . 7120 Vejle Ø

EDB-løsninger af enhver art.



Horsensvej 584 - 7120 Vejle Ø - Tlf. 7589 6122 - Fax 7589 6054

**TIDEMANN &
ENEVOLDSSEN** Aps

7674 4015

EL-SERVICE · INSTALLATION
BYGNINGSVEDLIGEHOOLD
TEKNIK ENTREPRISE
RÅDGIVNING · PROJEKTERING

HEDENSTED · THORSVEJ 1
Niels Peter Enevoldsen · Tlf. 4041 4939
mail: enevoldsen@te-el.dk

Flemming Tidemann · Tlf. 4041 4001
mail: tidemann@te-el.dk

KOLDING · SAXOVEJ 20
Ivan Pedersen · Tlf. 2764 7375
mail: ivp@te-el.dk

www.te-el.dk

Super Brugsen

Bytorvet 30 . Hedensted



**Tømremester
Carsten Damgaard**

**Tel.: 2029 5154
Fax: 7589 9501**

Tilbygning · Renovering · Køkken · Bad
Gulv · Vinduer · Døre

ALTID RENE

Nettopriser

- på benzin og diesel
- men også på DAGLI'VARER

Plus⁺

Bredballe Handelsplads

Horsensvej 329 . 7120 Vejle Ø . Tlf. 75 81 68 57

ligere information om træningsstart og -tider i begyndelsen af februar.

Det forventes ligeledes, at Engum UI igen i 2009 afvikler fodboldskole i uge 27.

Selv om vi er godt kørende i Engum UI med trænere kan vi altid bruge en ekstra træner eller hjælpetræner til at højne kvaliteten i træningen endnu mere. Er der en enkelt forælder eller anden interesseret, som kunne tænke sig at være træner eller holdleder hører vi derfor gerne herom. Engum UI bakker selvfølgelig op men gratis kurser mv.

Forældreopbakningen er generelt fornuftig i Engum UI. Det har dog været skuffede få forældre der har meldt sig som dommere til ungdomskampe. Det er ikke nogen svær opgave og det er ikke muligt at få sorte dommere til alle kampe, hvilket også ville betyde en væsentlig kontingentforhøjelse. Så husk til næste år at melde dig som dommer til en enkelt eller to kampe.

Er der spørgsmål eller andet vedrørende fodboldafdelingen kontakt da følgende:

Oldboys:

Claus Brødsgaard, 7589 6737

Senior:

Michael Wilhardt, 4071 6903

Ungdom:

Claus Brødsgaard 7589 6737

www. jbu.dbu.dk

På ovennævnte adresse kan alle oplysninger om kamptidspunkter og resultater for alle Engum UI's fodboldhold findes. Søg efter klub "Engum UI" og der er mulighed for at se kamptidspunkter, resultater og stillinger for alle Engum UI's fodboldhold.

GENERALFORSAMLING

Der har været afholdt generalforsamling i Engum UI.

Efter konstitueringen består bestyrelsen af:

Formand Torben Qvist

Næstformand Gunner Skibsholt

Sekretær Jette Sparvath

Mette Emmerich

Michael Wilhart

HansHenrik Lamp

Ib Langkjær

Suppleanter:

Søren Dørr

Michael Schrøder

Peter Rothausen

Knud Trahne

VINTERAKTIVITETER 2009

Skulle du efter julens anstrengelser have behov for lidt motion er der stadig mulighed for at dyrke lidt sport fra nytår og frem til påske. Der vil også være rabat på kontingentet. Kontakt nedenstående afhængig af ønsket aktivitet.

Badminton:

Kontakt Peter Rothausen på tlf. 7589 5291 hvis du ønsker at spille motionsbadminton i Kirkebakkehallen eller i gymnastiksalen på Engum skole.

Familiesvømning:

Engum UI har igen i år familiesvømning i Kirkebakkeskolens Svømmesal hver fredag fra kl. 16.00 – 18.00. Kontakt Jesper Christensen på tlf. 7589 6181 for nærmere oplysninger.

Gymnastik:



**Er dit
NYTÅRSFORTSÆT
mere motion??????**

Så kan du nøjes med at møde op om Onsdagen kl. 19 - 20 i gymnastiksalen på Engum skole.

Her er 20 damer igang og alle kan være med.

Under kyndig instruktion af Tina Mai vil du med garanti komme i kontakt med de muskler du troede, du ikke havde.

Der er ligeledes 2 børne hold

Mandag kl. 16.30 - 17.15

Mor/far - barn

Torsdag kl. 16.15 - 17

Børnehavebørn, 3 - 6 år

Ønsker du nærmere information omkring gymnastik

Kontakt Jette Sparvath 75896789

SPORTSFEST 2009

Tidspunktet for sportsfesten mv. 2009 er allerede nu fastlagt. Det foregår fra torsdag den 11. - søndag den 14. juni. Reservér derfor allerede dagene nu, så du er klar til Engumløbet torsdag den 11. juni. Gadefodboldturneringen fredag den 12. juni. Den store fest lørdag den 13. juni og børnenes fodboldstævne søndag den 14. juni. Derudover kommer selvfølgelig mange andre aktiviteter og indslag - både nogle af de gamle kendte, men også nye overraskelser er i støbeskeen.

MULTIBANE

En mindre projektgruppe under Engum Ul har i de sidste par måneder undersøgt mulighederne for at etablere en multibane i Engum. Arbejdet er nu så langt fremme, at vi kan løfte sløret officielt. Der bliver i foråret 2009 etableret en multibane i Engum. Banen bliver af høj kvalitet med gummibelægning og bander så anvendelsesmulighederne bliver mangfoldige. Ligeledes kan banen anvendes hele året.

Målet er, at banen skal indvies i forbindelse med sportsfesten.

Finansieringen af banen sker ved tilskud fra forskellige puljemidler, sponsorpenge og midler fra Engum Ul's egenkapital. Ligeledes arrangeres der en husstandsindsamling i januar/februar 2009, hvor vi håber på jeres velvillige opbakning til projektet, som vil være et rigtig stort gode for både idrætsforening, skole, SFO og børnehave, men også for alle andre børn, unge og barnlige sjæle i lokalområdet.

JULEHILSEN FRA EUI

EUI sluttede året 2008 med et velbesøgt bankospil, hvor over 100 deltagere var mødt til en spændende dyst omkring de mange flotte præmier. E.U.I. takker for den gode opbakning til foreningens aktiviteter året igennem og ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

ENGUM SOGN ER EN AF DE GODE HISTORIER PÅ FILM

I samarbejde med Vejle Kommune er der på baggrund af lokalt initiativ fra E.U.I. lavet en film om de kvaliteter og den sammenhængskraft, der karakteriserer os i Bredal, Engum og Assendrup. Som lokalsamfund får vi hermed mulighed for at gøre os synlige og vise vore kvaliteter frem. Vi er selvhjulpne, engagerede og ressourcestærke. Vi kan meget selv, men har ikke nok i os selv. Vi er også et lokalsamfund, som vil samarbejdet og samspillet mellem land og by i Vejle Kommune.

Filmen om Engum Sogn, hvor Preben Kok er fortællerstemmen, er placeret på Vejle Kommunes hjemmeside under lokalsamfund.

Filmen indgår i projekt 10 gode historier, hvor kommunen støtter lokalområderne i deres markedsføring af sig selv og opgaven med at forbedre og udvikle nærområderne for at skabe sammenhæng og ligeværdighed mellem land og by.



Preben Kok er fortælleren i historien om Engum Sogn

Kommunen inviterer således til et samarbejde og en dialog med iderige og engagerede borgere i vort lokalsamfund, Engum Sogn

Med øje for fremtidig udvikling, vore ønsker m.v. mangler vi et fælles forum/ talerør med deltagelse af borgere, foreninger, skole, kirke, m.v.

E.U.I. opfordrer således til oprettelse af et LOKALRÅD som platform for fælles dialog og initiativer .

Tanker og ideer i forbindelse med et muligt fremtidigt lokaleråd sendes til e-mail:

skibsholt@gmail.com

Venligst EUI, Gunnar Skibsholt

DENNE PLADS
ER LEDIG FOR

**DIN
ANNONCE**

DAUGÅRD EL A/S

Gl. Vejlevej 9
8721 Daugård

DAUGÅRD EL Tlf. **75 89 52 22**

- Deres el-installatør



EL-INSTALLATIONER

- Nybygninger • Tilbygninger
- Reparationer • EDB-installationer
- Hurtig og sikker service
- Salg og service af hårde hvidevarer



Lillevang's Haveanlæg

AL JORDARBEJDE UDFØRES

Byggegrunde - haver - tilplantning - omlægning og vedligehold

v. Aksel Nielsen

Tlf. 2498 3520

Assendrup Nørremark 167 . 7120 Vejle Øst



VVS-installatør

Kaj Hansen

Bredballe Byvej 3
7120 Vejle Ø
Telefon 75 81 57 44

**fyr og flamme'
varmt og godt'**



ONSDAGS KLUBBEN

PROGRAM FORÅRET 2009

Januar:

14. januar

Det nye år starter vi med et lækkert stykke mad eller to og lidt underholdning.

Tag selv drikkevarer med - pris så billigt som muligt.

Vi starter kl. 13 og der er tilmelding.

21. januar:

En eftermiddag med sognepræst Preben Kok.

28. januar

Bankospil – medbring en pakke til ca. 20 kr.

Februar:

04. februar

Alsang ved Jørgen Neckelmann

11. februar

Vinterferie.

18. februar

En livsrejse sådan kalder fhv. landmand og formand for landdistrikternes Fællesråd Thorkild Ljørring Pedersen – sin 40 dages-fodtur langs pilgrimsruten i Spanien.

25. februar

En eftermiddag ved Karl Nymand.

Marts:

4. marts

Alsang ved Jørgen Neckelmann

11. marts

Dagny og Frede Brødsgård fortæller om en af deres spændende ture til udlandet.

18. marts:

Bankospil – medbring pakke til ca. 20 kr.

25. marts

Vi får igen besøg af Ketty Braüner som denne gang vil fortælle om sin barndom under 2. verdenskrig.

Den sidste måned af programmet bliver trykt i april numret, på gensyn i det nye år - alle er meget velkommen, vi har det hyggeligt.

Godt nytår fra Onsdagsklubben

Formand Sigrid Nymand,
Tirsbækvej 24, Assendrup
Tlf. 75 89 50 76

Aktiviteterne starter kl. 14 og slutter kl. 16 hvis ikke andet er meddelt.

caravans.dk

Hobby



FENDT
CARAVAN



H. OLESEN
BREDAL MØBLER a • s

Overgårdsvej 4 · 7120 Vejle Ø · Telefon 75 89 53 22



*Støt
annoncørerne*

- de støtter os!

SPAR



- det er nærliggende

HØFFNER - 8721 DAUGÅRD

Brænde

Engum Præstekaldsskov sælger ungt løvtræ til selvskovning

Henvendelse Erik Breth, tlf. 7589 5044 eller 2124 2344

ENGUM SOGNS LOKALHISTORISKE FORENING

Engum Mark

Fortalt af Inger Hansen (f.Ravn)

Jeg vil gerne prøve, om jeg kan fortælle lidt om livet på Engum mark. Vi var fem søskende, der voksede op på vores fars barndomshjem: "Birtesminder". Mine bedsteforældre Anne Kathrine og Jens Ravn havde i sin tid købt ejendommen for 6000kr.- den er udstykket fra Ole Olsens gård, "Dalgård" i Engum, der var min bedstemors fødehjem, familienavnet var Kjær. Navnet "Birtesminder" mener jeg kommer fra en fjern faster i familien.

Vore forældre købte ejendommen i 1922 for 24000 kr. Mor (Kirstine) kom fra "Eskildsminder" i Bredal som ældste datter af Maren og Johannes Jensen.

Engum mark – var vel på en måde et lille samfund for sig. Der var syv ejendomme, vel nogenlunde lige store, 14 – 18 tdr. land. På flere af dem var der også jævnaldrende børn, så vi havde altid lege – og skolekammerater, både drenge og piger. I fem år havde vi også vores fætter hos os, hans mor (vores moster) var død i 1934, børnene blev så placeret hos familien, han var på min alder, vi gik i klasse sammen og blev konfirmeret sammen i 1939, derefter rejste han til København, hvor hans far boede. Her kom han i lære hos sin far, der var bager.

På den ene gård, var der en rigtig vindmølle(Engum Mølle), hvor mange af sognets beboere kom og fik malet korn til deres husdyr. En møllersvend havde forpagtet mølleriets. Han hed Thomsen, han kunne fortælle spøgelseshistorier, så vi børn både frydede os og næsten ikke turde gå hjem igen. Han boede i den ene ende af stuehuset og spiste sammen med

familien, der ejede møllen og drev landbruget der hørte til. De hed Kirstine og Johannes, de var de eneste, der havde telefon deromkring på den tid, så hvis vi naboer skulle have ringet efter læge, jordmoder eller dyrlæge, så var det fra deres telefon – det kostede 10 ører. De havde to piger der var ældre end os og en dreng, som vi gik i skole med.

Så var der Lisbet og Johan, de havde to voksne børn, som var rejst hjemmefra, men det var et sted, hvor vi børn kom jævnlig, og til jul blev vi altid budt over en eftermiddag for se deres juletræ, og danse om det og vi blev budt på slik, kager og æbler i stor stil – Johan var en spasmager, der var rigtig i sit es, når der blev lavet fest i gaden. Han kørte en mælketur fra Engum mark til Bredal mejeri, så der kendte de ham godt. En dag han kom med mælken snupede mejeribestyrelsen Schou hatten af hovedet på ham og smed den i fyret: "Jeg vil ikke se dig med den fedtede bør mere". Nå men Johan gik som sædvanlig ind til fru Helga og fik sin formiddagskaffe, og da han gik igen, tog han en af Schous hatte i gangen, så var den klaret. Lidt mere om Johan. En søndag formiddag, var vi børn sendt ud på det yderste stykke af marken for at hakke nogle rækker roer, som vi ikke havde nået dagen før. Så kom Johan forbi på mælkevoغن og sagde, han skulle sige fra far, vi godt måtte holde nu og gå hjem. Det gjorde vi naturligvis, da vi kom hjem spurgte far om vi allerede var færdige: "Nej men Johan sagde: han skulle sige fra dig at vi godt måtte holde nu". Så grinte far lidt og sagde: "Nååå – Johan". - Vi blev ikke sendt derud igen.

På den næste ejendom boede Bodil og Per, de havde tre drenge. I daglig tale blev han kaldt "Hønseper", Han havde noget hønseri, havde bygget sig nogle hønsehuse, og lavet sig en rugemaskine og solgte daggamle kyllinger. Han var i det hele taget meget selvhjulpne, han havde også eget smedeværksted og lavede selv sine

Vil du købe/leje TV, video eller parabol, så få et godt tilbud fra

expert



Mølholm Radio & TV

Vindinggaard Center 11, 7100 Vejle, Tlf.: 75 82 22 99

Velkommen til selskab på
en kro med stolte traditioner

Ring 75 89 57 99 - og vi sender omgående vort
brochuremateriale til Dem...
Prøv et af vore helaftensarrangementer.



7120 Vejle Øst . 75 89 57 99

markredskaber. Han havde en vindmølle, der lavede deres eget strøm, (110 v.) De havde et stort rum med akkumulatører så de også havde noget strøm, når der var vindstille. De brugte naturligvis også møllen til at tærse og male korn med. Det meget arbejde med jern og mange andre ting kunne godt give nogle rifter og skrammer, men det ordnede han med "Lysol" et meget skrap desinfektionsmiddel, man ellers kun anvendte i udhusene, bl.a. til desinfektion af hønsehuse. Hvis hans kone sagde at hun manglede noget lærred til at sy skjorter af, så købte han en hel rulle næste gang han var i Vejle. Han kørte i en gammel Ford varevogn med åben lad.

Lidt tilbage af vejen var der Anne og Aksel. Han kørte noget vognmandskørsel med heste -arbejdede også en del i skoven med udsælning af kævler. De havde seks børn, der kom næsten på stribe, de var yngre end os, så der har jeg været barnepigge ovre en gang imellem, og jeg har set de små få vasket hår i brun sæbe. Det har jeg aldrig glemt, men Anne havde ikke andet. Jeg har heller aldrig glemt deres blåfrosne bare knæ i en kold vinter. Efter nogle år flyttede de vist til Brejning, hvor det meste af hans skovkørsel nok var.

Ovre ved landevejen, på samme side som os boede Bertha og Christian. De havde fire børn, som var ret jævndrende med os, så der var lege- og skolekammerater. Jeg begyndte skolen sammen med den ældste, hun hed Ester, vi sad sammen hele vor skoletid og blev også konfirmeret sammen.

De var ret musikalske, det skete at Christian spillede, når vi havde juletræ i skolen og vi som afslutning fik lov at danse lidt: "Den toppede høne" – "Rits, rats" og lignende stykker. De havde også et husorgel, et Harmonium, populært kaldet "Salmecykel". Den yngste Asker har fortalt at den lærte han sig at spille på, men til at begynde med kunne han ikke nå peda-

lerne, så var han nød til at bede en af sine søskende om at aktivere pedalerne, så han fik noget luft til tonerne. Han fik senere sit eget orkester og spillede til mange familiefester rundt i landet. Det har han selv fortalt om i sine erindringer.

Og så den sidste på denne side, Sørine og Jens Peter. De havde ingen børn. De kom fra Lolland og det hørtes tydeligt, han beholdt sin dialekt livet igennem og det syntes vi børn lød sjovt. Det gjorde, at han gik under navnet "Lollænderen".

Han ville gerne snakke med os børn og var en meget gemytlig fyr, der gerne drillede lidt, men det tog vi for hvad det var. Når vi kom derover i et ærinde skulle vi altid ind til Sørine og have en småkage eller hvad hun havde. Sørine døde ret tidlig, og så måtte Jens Peter have en husbestyrerinde, det fik han også, en ret fyldig dame kom og passede hus for ham, det gik vist udmærket, men han fortalte at hvis han ville tage om hende, måtte han gøre det af to gange, ellers kunne han ikke nå rundt. Landbruget havde han også sine specielle teorier om: Når der kom en haglbyge, sagde han: " det var lige så godt som salpeter". (Hvis det var rigtig, var det en billig form for kvælstof.)

Det blev vist mest om mændene, men i virkeligheden var det jo konerne, der havde det meste arbejde og ansvar for hus og børn. Arbejdet i mark og stald, var de også meget med i. De gamle læger sagde gerne: " 10 dage i sengen efter en fødsel", det blev vel nogenlunde overholdt, med hjælp fra nabokoner og familie.

Vi havde et godt naboskab, både arbejdsmæssigt og selskabeligt, om vinteren med kaffegilder, om sommeren var det gerne jordbærrene fra haven serveret med fløde, der var den eftertragtede vare. Vi havde altid mange jordbær og grønsager, så der var meget, der skulle luges og plukkes og syltes. Det var noget vi altid hjalp med til, efter hånden som vi blev store nok. I marken hakkede vi roer, de skulle tyndes ud så der kun stod en hvert sted og

med passende mellemrum, hvis der var for langt imellem dem plantede vi en, men når det var for tørt groede de ikke. – Når græsset var slået til hø, skulle det gerne vendes et par gange, inden det kunne stakkes for at tørre færdig, så det kunne køres ind og gemmes til vinterfoder.

Kornhøsten var også tiden - hvor samarbejdet var en rigtig god ting – ja næsten nødvendig. Vi var tre naboer der sammen købte en selvbinder, det lettede arbejdet meget, nu var der kun den yderste omgang på marken, der skulle høstes med le og bindes op, (det kaldtes at slå for). Man kunne ikke have at hestene trampede kornet ned, når der skulle gøres plads til selvbinderen, det var for stort et spild. Hvis det var en rigtig varm dag i høsttiden, blev en af vi børn sendt ned til kroen efter syv runde is, de kostede 15 ører stykket. Når kornet var høstet holdt vi "Opskør", det bestod af en ekstra god bid mad til aften, vel mest kyllingesteg, kartofler og sovs med agurkesalat til, og bagefter en dessert. Når kornet var kørt hjem og stod i stak, eller var sat på loftet, var høsten rigtig færdig, det skulle fejres med "høstfest" en rigtig god aftensmad, med en øl eller en sodavand til, og hvor alle der havde hjulpet til deltog. Dengang kunne man også få en stakit bajer, hvidtøl i fem liters flaske, den stod i en trækasse til beskyttelse af flasken, deraf navnet. Det brugte man til at slukke tørsten, en varm høstdag.

Senere omkring 1. oktober fik vi kartoffelferie fra skolen i otte dage. Så skulle der samles kartofler op. Lidt senere på efteråret var det roerne der gjaldt. Kålroerne var ret nemme, dem kunne vi bruge et roejern til, et skaft med et blad til at skære toppen af med og to modhager, som man trak roen op med. Runkelroen var værre, den skulle trækkes op med venstre hånd, og så med en roekniv huggede vi toppen af, mens vi holdt roen i hånden. Det skulle gøres ret præcis, dels gik der for meget af roen til spilde, eller også kom

der for meget top med i roekulen, det satte for meget varme, så havde roerne vanskelig ved at holde sig. Det var nok vore to ældre brødre, der tog de fleste roer op, men vi piger skulle også med, så vi kunne lære det. Det kunne godt være en kold omgang, når der var natterim på bladene.

Nu lyder det næsten, som om vi arbejdede hele tiden, det gjorde vi naturligvis ikke. Vi havde vore pligter i hverdagen, men ellers legede vi, enten med os selv eller med nabobørnene. Vi gik også jævnlig over i Engum skov, det var en glimrende legeplads, om foråret var der anemoner og skovmærker, så vi kunne plukke en buket med hjem. Der må have ligget et hus inde i skoven en gang, for der var en plet med vintergækker, krokus og påskeliljer, ikke mange, men de var der.

En gang imellem om søndagen cyklede vi også alle sammen en tur til Tirsbæk eller Ulbækhus for at bade, mor havde saftevand og kage med, så vi kunne rigtig hygge os. Da vi blev store nok til selv at køre ned at bade ved Ulbækhus, skulle vi stille cyklerne ved en ejendom ovenfor bakken og gå ned gennem skoven, der var nemlig mange, der var væltet ved bunden af bakken, når de fik for meget fart på, og kom ud i det løse grus, der var skyllet ned af bakken, og lå i et godt lag dernede, så vi gik det sidste stykke ned til badehotellet. Som børn foretrak vi gerne Ulbækhus frem for Tirsbæk. Ved Ulbækhus var der badebro, badehuse og mange legeredskaber for børn, både i vandet og på stranden.

Om vinteren var der som regel sneen at lege i, og når Jens Peters dam frøs til var det et godt sted at prøve isen af. Vi havde nogle gamle skøjter, men de skulle bindes fast på gummistøvlerne med høstbindegarn, det var ikke særlig godt, de faldt af "for et godt ord" som man sagde og gummistøvlerne var for bløde i sålerne til at vi kunne skrue skøjterne ordentlig på med den nøgle, der hørte til. Men

isen kunne der jo også glides på uden skøjter, så var træskoene nok de bedste med deres beslag af jernringe, som man brugte dengang.

Inden døre var der næsten altid noget at hjælpe mor med, eller ude i laden når der skulle tærskes korn. Ellers havde vi vore påklædningsdukker, som vi tegnede tøj til, og malede med farvekridt, jeg lavede engang en kjole, der blev malet stærk gul med sorte sløjfer, og jeg syntes selv den var så flot. Det har nok sat sig i hovedet på mig, for mange år senere, da jeg selv fik en lille pige, strikkede jeg en gul kjole til hende, med smalle sorte fløjlsbånd på.

Noget af vor vinterbeskæftigelse var også at spille billedlotteri – sorteper – æsel eller hvad det kunne være. Vi havde også et spil med spørgsmål og svar som den gamle spillemand og digter Anton Berntsen havde forfattet, de var skrevet på jysk, man havde to bunker, det ene med spørgsmål det andet med svar. Man trak et spørgsmål og læste det op for modparten, som så trak svaret af den anden bunke, det kunne der komme meget sjov ud af.

*Hermed ønsker Lokalthistorisk forening
Alle vore medlemmer
et rigtig godt nytår:
Olaf.*



Indre Mission

ENGUM SOGN

PROGRAM FOR IM I ENGUM SOGN - 1. KVARTAL 2009

Januar

Onsdag den 7. Kl. 19.30

Bedemøde

Onsdag den 14. Kl. 19.30

Aftengudstjeneste i Engum Kirke

Onsdag den 21. Kl. 19.30

Møde ved Peder Kølle, Børkop

Onsdag den 28. Kl. 19.30

Møde ved Henrik Dideriksen, Esbjerg

Februar

Onsdag den 4. Kl. 19.30

Møde v. Peder Jakobsen, Løsning

Onsdag den 18. Kl. 19.30

Generalforsamling

Marts

Onsdag den 11. Kl. 19.30

Møde v. Peter Nord Hansen

Onsdag den 25. Kl. 19.00

Møde ved Majbrit Hvid Christensen,
Gl. Sole

AktivitetsKalender

JANUAR

- 7. 19.30 IM møde
- 14. 19.30 IM møde
- 14. 14-16 Onsdagsklub
- 21. 19.30 IM møde
- 21. 14-16 Onsdagsklub
- 22. 19.30 Generalforsamling i Engum Sogns
Lokalhistoriske Forening
- 28. 19.30 IM møde
- 28. 14-16 Onsdagsklub

FEBRUAR

- 4. 19.30 IM møde
- 4. 14-16 Onsdagsklub
- 7. 13.00 Træningsstart for fodbold,
senior
- 11. 14-16 Onsdagsklub
- 18. 19.30 IM møde
- 18. 14-16 Onsdagsklub
- 25. 14-16 Onsdagsklub
- Uge 8 Træningsstart for fodbold, ungdom

MARTS

- 4. 14-16 Onsdagsklub
- 11. 19.30 IM møde
- 11. 14-16 Onsdagsklub
- 18. 14-16 Onsdagsklub
- 25. 14-16 Onsdagsklub
- 25. 19.30 IM møde

JUNI

- Uge 27 Fodboldskole i Engum Ul,
årgang 1996 - 2002

DEADLINE

SIDSTE FRIST

for indlevering
af stof til næste
nummer er

MANDAG

9. MARTS 2009

Materiale til bladet
bedes sendt på E-mail:
hjh@hedensted-avis.dk